

Gelukkig zijn ze allen
die hemelwaarts genood
in s' Vaders handen vallen,
en leven, spijs de dood. G. G.

†

Bid voor de ziel

van MEVROUW

Celeste VAN DER MEEREN

Weduwe van Mijnheer

FERNAND VAN HEGHE

geboren te Ophasselt op 5 oktober 1883 en er
in de Heer ontslapen op 21 mei 1963.

Versterkt door de Laatste HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Een moeder, als zij, "gewaardeerd bij God
en bij de mensen" eert men in 't leven, ontbeert
men na de dood. Groot was zij in haar eenvoud,
omdat zij al de deugden bezat die het sieraad
zijn van een kristelijke huisvrouw : meevoelend
en begrijpend met haar man zaliger; werkzaam
en wakend over haar kinderen; sprekend min-
der in woorden dan in voorbeelden en dat voor-
al door het beoefenen van de daadwerkelijke
naastenliefde. Zij had een groot betrouwen op
Maria, dikwijls vond men haar biddend met de
rozenkrans in de hand. Ook Maria heeft haar
niet verlaten bij haar heengaan: Zij heeft de
schone ziel van haar kind opgenomen en aan
haar Schepper terug geschonken.

Dierbare kinderen, ge verliest de kostelijkste
schat op aarde: uw moeder. Vaartwel, thans ga
ik vader vervoegen in de hemel. Hebt dank voor
uw bliken van liefde en genegenheid. Mijn ze-
gen rust op u tot het einde van uw dagen.

Ik weet hoe redelijk uw droefheid is, doch
troost u bij de gedachte van 'n blijde wederzien.

En gij, mijn beminde bloedverwanten en
vrienden, gedenkt mij in uw gebeden.

De familiën :

VAN HEGHE,
VAN DER MEEREN,
DE CLERCQ en
LELUBRE

zeer getroffen door uw vroom gebed en
meevoelen in de rouw. DANKEN U.

Uitg. F. De Vos, Ophasselt