

Het is geschied naar Gods Wil : zijn Naam
zij gezegend !

Bid voor † de ziel
VAN

FRANÇOIS VANDERMEEREN,

echtgenoot van

LEONTINE VANDRIESSCHE,

geboren te Everbeek, den 11 November 1862

en er overleden den 14 April 1944.

versterkt door de HH Sakramenten der stervend in

De ouderdom is een kroon van eer als hij op
den weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.
Sap.

Eenvoudig en rechtschapen, kende de duur-
bare afgestorvene, noch omwegen noch ge-
veinsdheid. Hij vreesde God, week af van het
kwaad en heeft zijn brood in ledigheid niet
geëten.

Gelukkig de mensch die niet handelt naar
den raad der goddeloozen en zijn vermaak
vindt in de wet des Heeren. (Ps. I. I.) ten
dage der vergelding zal hij in vreugde zijn.

Bemide echtgenoot, geliefde kinderen en
familieleden, ik dank U, voor uw goedheid en
zorgen ; bemint en steunt elkaar en de vrede
zal onder U wonen. Ik vraag U ook mij in-
dachtig te zijn in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid 100 d afl

Zoet Hart van Maria. wees mijn redding

300 d afl.

Everbeek, druk A. Depessemier P. C. 5127

Bij het afsterven van onzen teergeliefden
echtgenoot en Vader bieden wij Ued.
onze oprechte dankbetuiging aan.

De familieën Vandermeeren, Vandriessche,
D'Haese en Goessens.