

Heer in uw handen beveel ik mijn geest



Dankbaar om wat hij voor ons betekende
gedenken wij

DE HEER

Luc VANDERMEEREN

zoon van wijlen Odon en Flore DEPOOTER,

geboren te Everbeek op 25 juli 1942
en overleden te Geraardsbergen
op 4 juni 1988.

« Vader uw wil geschiede... » Dikwijls laten we die woorden op onze lippen komen, maar nooit beseffen wij de zwaarte ervan. Met dat vertrouwen geven wij onze dierbaren af in Gods handen, wetend dat bij Hem het ware en eeuwige geluk te vinden is.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, ik zeg U geen vaarwel, eens vinden we elkaar terug in onvergankelijk geluk. Dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. « God, hemelse vader, wij bidden U voor hem die niet meer bij ons is. Moge hij bij U het loon ontvangen voor al het goede dat hij betracht heeft. Laat hem delen in

uw vrede zonder eind, zoals Jezus het ons heeft toegezegd. Breng ons allen samen in uw Rijk van licht en liefde. Amen.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De families

VANDERMEEREN, DEPOOTER
en aanverwanten,
danken U.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel