

De wijzer wijst elke uur en tijd
Maar 't uur niet dat ge schuldig zijt
te sterven ! Wees dus voorbereid,
de wijzer wijst naar d'eeuwigheid. G.G.

† BIDDEN WE VOOR

Mevrouw

Marie-Jeanne Vandermeeren

geboren te Everbeek op 10 december 1901
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 26 oktober 1972. Gesterkt door de
HH. Sakramenten der Zieken.

Mijn God ! Gij vraagt mij in eens het leven ; ik onderwerp mij aan uw aanbidde-lijke wil en buig het hoofd voor de dood, overtuigd dat de mens hier geen ander leven heeft ontvangen dan om het alle ogenblikken met dat van de hemel te verwisselen.

Heer, vergiffenis voor al wat ik U zou misdaan hebben en wees mij indachtig volgens uw grote goedheid en barmhartigheid.

Mijn dierbaren en allen die het zo goed met mij hebben gemeend, ik dank U voor uw schone genegenheid en 'k vraag U een gebed voor mijn zielerust als laatste gunst.

H. Hart van Jezus,
ik heb betrouwen in U.

De families Vandermeeren,

Faignaert, Matthijs,
Vandenhoeke

zeer gevoelig voor de betui-
ging van uw kristelijke deel-
neming, danken U van harte.

De Schuyteneer, Lessensestr. 12, Geraardsbergen