



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

DE HEER

**Odon VANDERMEEREN**

echtgenoot van Mevrouw

**Flore DEPOOTER**

geboren te Everbeek op 7 januari 1899 en er  
schielijk overleden op 3 januari 1970, gesterkt  
door het sacrament der zieken.

---

Dat is het leven : God geeft het ons en neemt  
het terug wanneer het Hem belijft. De Heer is  
meester over leven en dood. Ootmoedig en ge-  
lovig buigen wij daarom het hoofd voor zijn  
H. Wil.

Mijn dierbare echtgenote, mijn kinderen en  
kleinkinderen zo plots heeft de Heer mij geroe-  
pen en dat scheiden valt U zo pijnlijk hard ;  
betrouwt op zijn voorzienigheid ; de wonde in  
uw hart geslagen kan zijn goedheid alleen he-  
len. In dit donker uur zal Hij met U blijven.  
Ik kan alleen U danken voor uw genegenheid,  
uw liefde en goede zorgen. Blijft veel voor mij  
bidden.

Neen, Vader, gij zijt voor ons niet dood. Uw  
lichaam is ons wel ontheven, maar uw gedach-  
tenis blijft ons bij ; Wij minden U zo zeer en  
daarom knielen wij wenend neer bij 't graf dat  
ons die schat ontroofd. Tot weerziens bij de  
Heer !

Bid de vier akten.

De familiën VANDERMEEREN-DESTERCKE en  
DEPOOTER-MODDE,

danken u voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

**Uitg. A. Opdecam, Everbeek.**