

Zoals het den Heer heeft behaagd, zo is het geschied, de
Naam des Heeren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Pierre Jozef VANDERMEEREN

echtgenoot van Mevrouw

Valentine Jonckheer

geboren te Everbeek, den 6 Augustus 1875 en aldaar
schielijk overleden den 16 Januari 1950
voorzien van het H. Oliesel.

Zij sterven niet onvoorzien degenen die altijd bereid
zijn. H. Aug.

« Waakt dus, zegt de Zaligmaker, omdat gij niet weet
op wat uur uw Heer zal komen. H. Matth, XXI, 42

Ook gij, weest bereid, want op een onvoorzien uur komt
de Mensenzoon. H. Lucas XI, 40

O dood, hoe doet gij ons het nietige beseffen van dit
leven. Bossuet.

Dit wordt eens te meer bewaarheid door het onver-
wacht afsterven van den dierbaren overleden dien wij
betreuren.

Wat ons troost, het is zijn voorbeeldig leven. Hij was
immers eenvoudig en rechtschapen, nauwkeurig en werk-
zaam in alles wat hem werd toevertrouwd; hij was een
vroom en godvreezend mens die God bad te allen tijde.

Heb. 2 12 Hand. der Ap.

Duurbare Echtgenote, beminde Kinderen, Kleinkind en
Bloedverwanten, ik begrijp maar al te wel uw droefheid
doch weest moedig. Houdt uw betraande ogen ten Hemel
gericht waar wij elkander eens zullen terugvinden om nooit
meer gescheiden te worden. In afwachting, weest mij in
uw gebeden, goede werken en H. Missen indachtig en
tot wederziens bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j, en 7 q. afl.

Druk. Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

VANDERMEEREN JONCKHEER
en COSYNS