

Blijf bij ons want het wordt avond
en de dag loopt ten einde.

Luc. 24,19



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Renilde VANDERMEEREN

echtgenote van de Heer Albert De Martelaere.
Geboren te Sint-Marta-Oudenhove op 14 november 1909 en godvruchtig overleden in het A.Z. te Zottegem op 10 april 1989, gesterkt door de Sakramenten van de zieken.

Iemand afgeven doet altijd pijn. Zo is het ook bij het overlijden van Renilde. Nog niet zo lang geleden heeft ze haar 60 jaar huwelijk mogen vieren. Zestig jaar in lief en leed zoals dat in elk mensenleven gaat.

Renilde was een blijmoedig mens, die dankbaar was om het leven van elke dag. Dankbaar ook om al datgene wat men voor haar deed. Ze was ook zeer gelovig. Renilde was een trouwe kerkganger die haar betrouwen stelde op God. Bij Hem vond zij kracht en sterkte om alle leed schoon te kunnen dragen.

Vele jaren heeft ze gesukkeld met haar gezondheid maar ze was steeds vol goede moed. De laatste maanden moest ze haar huisje verlaten om opgenomen te worden. Daar ging

ze stilaan achteruit. Een kort verblijf bij haar zoon, waarna ze terug keerde naar het ziekenhuis, liet vermoeden dat het einde naderde. Stilletjes is ze naar de Heer teruggekeerd.

Nu bidden wij :

God, onze Vader
neem het leven van Renilde aan met al het goede, het pogen en het falen en laat haar voor altijd bij U gelukkig zijn. Amen.

Mijn beste echtgenoot, kinderen; kleinkinderen en achterkleinkinderen, weest niet bedroefd. Eens zien we elkaar terug in de hemel.

Aan allen die mij genegen waren en die mij hun liefde betoonden zeg ik hartelijk dank.

Heilige Maria, Moeder Gods
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis : vrijdag 5 mei om 19.30 u. in de parochiekerk.

De families

VANDERMEEREN, DE MARTELAERE en
MAGINET, VEKEMAN
danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Rouwleiding Jo Denijs, Zottegem
Druk. Hans Maginet, Zottegem