

Er is gebeurd wat den Heer heeft behaagd : zijn heilige
Naam weze gezegend, Job. 1 24



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Valentine VANDERMEEREN

weduwe van Mijnheer

Emile VANDEPARRE

echtgenote van Mijnheer

Theodore VERCLEYEN

geboren te Everbeek, den 30 Mei 1881 en overleden
te Geeraardsbergen, den 4 December 1948.

Voorzien van de HH, Sacramenten.

De eerste genade welke de mensch ontvangt is een
moeder te hebben volgens Gods hart. Kard. Pie.

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur
noodig : het volstaat verduldig te zijn in de beproeving,
H. Gregor.

Hetgeen ons gerust stelt en troost zijn de goede voor-
beelden die zij ons gaf en de levendigheid van haar geloof.
Wij herinneren ons steeds hoe kristelijk en heilig haar
levenswandel was vóór de oogen van God en welke tee-
dere liefde zij haar kinderen toedroeg. H. Aug.

Vaartwel, beminde echtgenoot, lieve kinderen en klein-
kinderen, dierbare broeders en zusters, bidt voor mij en
denkt dikwijls aan onze liefde, met de zoete overtuiging
van een eeuwig wederzien in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,
7 j. 7 q. afl.

Everbeek, Druk Depessemier

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën
VANDERMEEREN-WAYENBERG
VANDEPARRE-MAES
en VERCLEYEN-FLAMAND