



Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel...

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha VANDERMEIREN

weduwe van René MESSIAEN

geboren te Oudenaarde op 17 september 1902
en er plots overleden op 18 augustus 1982,
na een kortstondige ziekte.

—

Plots werd onze dierbare moeder uit ons midden weggerukt. Haar bezorgdheid en sterkte blijven in onze herinnering. Aan ons gezin heeft zij alles gegeven wat zij kon: haar werkzaamheid, haar liefde, haar leven. Maar bovenal wist zij dat alles afhangd van Gods zegen, en daarom was zij een vrouw van geloof.

Beste kinderen en kleinkinderen, deze zomer heeft God U een zwaar offer gevraagd. Weet dit te aanvaarden als christene mensen. Bidden wij voor elkaar opdat wij elkaar mogen weerzien in de vreugde van het eeuwig licht

Dierbare familieleden en vrienden vergeet mij niet, en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.
O.L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

Dokter en Mevrouw
Adelbert MESSIAEN-DEVOLDER en zoon Bart,
De Heer en Mevrouw
Maurice MESSIAEN-VANEECKHOUTTE
en kinderen Eddy, Betty en Rina,
De Heer en Mevrouw
Eddy en Monique BAETENS-MESSIAEN
en zoontje Luk,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families MESSIAEN, VANDERMEIREN,
DECORDIER en GALLANT,

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw, die hen treft.

Begr. Allegaert, Oudenaarde, Tel. 31 18 40