



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Ludovica VAN DER MEERSCH

weduwe van de Heer Pieter DE DONDER

geboren te Asse op 5 mei 1909 en Godvruchtig overleden te Neerijse op 29 oktober 1982, gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Haar uur was gekomen...

Uitgeput van krachten, in een gelukkige ouderdom als waardige bekroning van een goed besteed leven. In onderwerping bracht zij haar laatste levensdagen door, zij is heengegaan in vrede.

De goedheid van haar hart, haar stille gemoedelijkheid en haar minzame omgang met elkeen wonnen haar vele vrienden, haar rechtschapenheid verwierf haar de achting van allen.

Ik dank U allen om uw liefde, uw zorgen en genegenheid d'ie gij mij hebt betuigd gedurende mijn ganse leven. Leeft onder elkander in liefde en goed begrip, zo zal Gods Geest met U zijn.

De families

VAN DER MEERSCH, DE DONDER,
VAN ANTENHOVE en DE BONDT.

danken U innig voor uw gebed, diepe
genegenheid en deelneming.