

De Naam des Heren zij gezegend !



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Anna Van Der Menschbrugge

weduwe van de Heer

CYRIEL SPITAELS,

geboren te Oprakel op 3 augustus 1898
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel
op 4 december 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend, daarom gelukkig de mens die zich door een deugzaam leven heeft voorbereid en die zich bekommerd heeft om te leven gelijk hij wenste te sterven.

Zalig en wijs is de mens die gedurende zijn leven leert te sterven. Daarom, als het morgen is, denkt dan dat ge niet zeker zijt nog tot de avond te zullen leven en weest altijd bereid.

Door ouderdom en ziekte verzwakt en uitgeput, voelde onze duurzame overledene haar einde naderen. Kalm en gelaten wachtte zij op de dood, betrouwend dat de Heer haar voor het vele schone en goede in haar leven zou belonen en haar nu zou opnemen in Zijn

eeuwige goedheid tot het onvergankelijk geluk van de hemel.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor alles wat gij voor mij geweest zijt en voor uw liefdevolle zorgen. Bidt voor mij opdat de Heer mij genadig weze. Ook gij mijn vrienden en geburen, weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN DER MENSCHBRUGGE,
SPITAELS, LEMAGIE, DE STAERCKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel