

Wees bereid, de Wijzer van het leven, wijs
... naar de eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Alfons VAN DER MEULEN

echtgenoot van Mevrouw
MATHILDE DE VRIEZE.

Gewezen Schepen van de vroegere gemeente
Elst

Oudstrijder 1914-1918

Vereerd met verschillende eretekens

Geboren te Sint-Martens-Lierde op
23 oktober 1885 en godvruchtig overleden te
Brakel-Opbrakel op 22 juni 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Wat er precies omgaat in de geest van
de nog bewuste, doch stervende mens, we-
ten wij niet. Is het de film van zijn voor-
bije leven die voorbijtrekt? Zijn eerste kon-
takt met God? Een zaak weten wij zeker:
dat de mens machteloos staat tegenover de
dood: het mysterie van leven en sterven! God
alléén kent het en de stervende wordt
het geopenbaard en beleeft het.

Iemand, die zoals Alfons rustig geleefd
heeft, kan ook rustig de dood afwachten.
Tot zulk mens spreken de woorden van de
Heer Jezus duidelijke taal: «vreest niet,
ik heb de dood overwonnen; wie in Mij
leeft zal ten eeuwigden dage verrijzen.

Wars van alle lawaai en drukdoenerij heeft
hij geleefd, met zin voor verantwoordelijk-
heid voor de hem opgedragen taak. Met ver-
stand en overleg is hij de wegen zijns le-
vens gegaan. Hij wist iets te realiseren voor

vrouw en kinderen. Zijn medemensen bena-
derde hij met even kalme overtuiging en
stelde, met sociale zin, zijn inzicht te diens-
te van zijn medemensen. Velen mochten ge-
nieten van de wel doordachte raad, die hij
hun zonder opdringerigheid verschaftte. Als lid
van de Gemeenteraad, later als Schepen, wist
hij zijn dienstbaarheid ten dienste te stellen
van de ganse bevolking. God zal hem ten
oordele, niet zonder verdiensten begroeten!
Zijn kinderen onthouden van hun vader, dat
het onderhouden van Gods levenswet alléén
belangrijk is. Zijn voorbeeld moge levendig
in zijn kinderen blijven leven.

Dierbare echtgenote, een lang en schoon
leven, getekend door vreugde en smart, lief
en leed wordt nu voor mij afgesloten. Ik
dank U voor uw steeds nabije hulp en bij-
stand. Ik verwacht U, in weerzien, hierbo-
ven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ont-
houdt hoe overtuigend en echt ik U bemind
heb. Hebt dank voor de vreugde, hulp en
dankbare genegenheid mij bewezen, zorgt nu
eveneens voor moeder: eert haar levensja-
ren midden onder U. Bidt voor uw vader, wij
zien elkaar eens terug, opgenomen in Gods
blijvende liefde voor ons allen.

Dierbare familieleden, dank voor uw hulp
en genegenheid.

De families VAN DER MEULEN, DE VRIEZE,
DE SMET, D'HAYER,

**danken U van harte voor uw kristelijke
deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel