

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij die tracht zodanig te wezen in het leven, als hij wenst gevonden te worden in de dood. (Thom. A. K.)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Alfons Van der Meulen

weduwnaar van mevrouw Emma DE POOTER,
geboren te St.-Martens-Lierde de 30 juni 1878 en
overleden te St.-Maria-Lierde de 6 oktober 1956.
voorzien van de laatste h. Sacramenten.

Hij was een kristen van goede inborst, vreedzaam van gemoed, een goede echtgenoot, een tedere en liefdevolle vader die aan zijn kinderen de goede grondregels en de kristelijke deugden tot erfenis achterlaat; dit alles deed hem het vertrouwen en de achting winnen van iedereen. (H. Franc. v. Sales)

Geleefd hebbende in de vrees des Heren, is hij, alhoewel onverwachts, in vrede gestorven. (Tob. XIV, 4)

Vergeeten wij niet dat het een heilzaam en zalig gedacht is voor de overledenen te bidden opdat zij van hun pijnen ontslagen worden. (Mach. XII, 46)

Duurbare kinderen, troost U in uw kristen geloof dat U zegt dat ik de zalige eeuwigheid ben binnengetreten. Bemint elkander met ware broederlijke liefde en helpt mij door uw gebeden totdat de Heer ons allen verenigd heeft in de vreugde des Hemels.

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De families VAN DER MEULEN, DE
POOTER, DE PREZ en BOGAERT,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde