

De slag die ons treft is hard, o Heer, doch Uw
H. Wil geschiede.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

André Van Der Meulen

zoon van wijlen

Theodoor en Marie-Louise De Borre,

geboren te St. Martens-Lierde, de 21 December 1929,
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de
10 December 1950, versterkt door de laatste H.H.
Sacramenten.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

Deze jongeling, die wij biddend gedenken, was
een toonbeeld van goedheid en vriendelijkheid.
Werkzaam en gediensig voor iedereen, genoot hij
de achtung van al zijn medeburgers.

Hij had een edel hart en zijn gezelschap was aan-
genaam; daarom hadden de mensen hem lief en
zullen zijn vrienden hem als een goede makker be-
treuren en hem de beste nagedachtenis bewaren.

Helaas, een onverbiddelijke kwaal zou hem
vroegtijdig uit ons midden wegrukken.

Geliefde Zusters en Broeders, laat U door de
droefheid niet neerslaan; het leven wordt mij niet
ontnomen maar slechts verwisseld tegen het einde-
loos geluk des Hemels. Hebt dank voor al uw liefde
en goede zorgen; gij waart zo goed voor mij, ik zal
U niet vergeten bij de Heer. Volhardt in het goede,
zo zien wij elkander eens weder in vreugde en ge-
luk om nimmer meer te scheiden.

Vaartwel, gij allen die mij dierbaar zijt, vergeet
mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Drukk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familie VAN DER MEULEN,
De familie DE BORRE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.