

Werken, bidden... LIJDEN...
zoals de lijdende DIENAAR, Jezus,

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

ANNA VAN DER MEULEN

echtgenote van de Heer

ROGER VAN HECKE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 18 januari 1922
en godvruchtig overleden in de kliniek Sint
Franciscus te Brakel - Opbrakel, op 13 septem-
ber 1981, voorzien van het H. ziekensakrament
en begenadigd door de Pauselijke zegen.



De families **VAN DER MEULEN, VAN HECKE,**
VIVILLE en VAN DE PERRE,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Begrijpen kunnen wij het nu nog niet : Waar-
om moest dit schone leven door een meedogen-
loze ziekte worden gebroken en eindigen in een
vroegtijdige dood ?

Moeder was sterk en jarenlang heeft ze met
onvermoeibare kracht en liefde ten dienste ge-
staan van haar zo kostbaar gezin.

Voor vader was haar echtelijke liefde trouw
en ongekunsteld. Het was haar vreugde, schou-
der aan schouder met hem te kunnen werken
en samen zorg te hebben voor een christelijk
gezinsbeleid.

Voor haar zoon, die ze mocht behouden, kon
ze als een echte moeder Gods Liefde doorgeven
en droeg ze de laatste jaren moedig en zoveel
mogelijk onopgemerkt elke pijn.

Voor haar familie en medemensen was ze de
opgewekte zus en buurvrouw, eenvoudig, opge-
ruimd, dienstbaar en rechtgeaard.

Omdat wij geloven dat zij, die met Christus
heeft geleden en in hem is gestorven, nu voor
eeuwig met Hem leeft, bidden wij tot onze af-
gestorvene : « Laat ons in uw geest van hoopvol
geloof en liefde verder leven ; blijf ons begelei-
den in ons werk en zorg van elke dag ; help
ons uitstijgen boven het menselijk verdriet op-
dat wij ons weldra mogen verheugen om uw
nieuw leven in het volkomen geluk van de Hei-
lige Drieenheid, waar Gij ons opwacht ».

Anna, onmisbare echtgenote, goede moeder,
duurbare zus en medemens, dankbaar bidden
wij voor U en rekenen ook op Uw voortdurende
voorspraak.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.