

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEYROUW

ELODIE VAN DER MEULEN

weduwe van Mijnheer EUGEN PIETERS

geboren te St-Martens-Lierde de 9 december 1888 en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 3 maart 1966, gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de H. Teerspijs en de Pauze-lijke zegen in articulo Mortis.

Een voorbeeldige moeder is heengegaan uit deze wereld. Met liefde en toewijding heeft zij het beste van zichzelf gegeven voor de opvoeding van haar kinderen. Trouw heeft zij het geloof bewaard.

Met bewonderenswaardig geduld en totale overgave aan Gods H. Wil, lag ze gedurende maanden op het ziekbed, meer bekommerd om de last die dit meebracht voor hen die haar verzorgden, dan om haar eigen ziek zijn. Haar taak in dit leven was af, en ze wenste naar de Heer te gaan om, bevrijd van dit sterfelijk lichaam, het loon te ontvangen voor haar onsterfelijke ziel.

Mijn dierbare kinderen, ik dank U om de liefdevolle zorgen tijdens mijn ziekte, en de

troost die gij mij hebt geschonken gedurende mijn leven. Blijf mij gedenken in uw vroom gebed: Dat de Heer in zijn grote barmhartigheid mij genadig weze bij het oordeel en mij late ingaan in zijn eeuwige vreugde.

Mijn beste bloedverwanten, familieleden en vrienden, ook van U verwacht ik de steun van het gebed. Viert met vurigheid de H. Eucharistie, opdat de verlossende genade van Christus Offer, overvloedig aan mijn ziel moge ten goede komen.

Vader, in uw handen bevel ik mijn geest.

†

De familiën Van der Meulen, Pieters,
De Prez en Remy.

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond
bij het overlijden van hun
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U

Druk. DE VOS