

Bij leven en sterven, geloofd zij Jezus Christus.  
Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Gustaaf Van Der Meulen**

Weduwnaar van wijlen Mevrouw

**Camilla Viville,**

geboren te St. Martens-Lierde, de 15 October 1887,  
en aldaar godvruchtig overleden, op Allerheiligen  
1950, voorzien van de H. H. Sacramenten der  
stervenden.

De achtbare man, om wiens afsterven wij treuren,  
was een voorbeeldig echtgenoot en vader, en voor-  
al een oprechte christen. Rechtvaardig en werk-  
zaam was zijn leven, troostelijk en stichtend zijn  
dood. De Heer had hem begaafd met een vreed-  
zaam karakter; ook werd hij van God en van de  
mensen bemind en zal zijn gedachtenis in zegening  
blijven. Eccles. XVII.

Bijgestaan in zijn uiterste van zijn kinderen, die  
hij in eer en deugd had opgevoed, mocht hij met de  
ouderling Simeon zeggen: « Heer, laat nu Uw  
dienaar in vrede gaan. »

Bemide kinderen en kleinkind, weent niet gelijk  
mensen die geen hoop hebben; ik verlaat een dal  
van tranen om het rijk der Hemelen in te treden.  
Van daarboven blij ik U met moeder beminnen.  
Weest mij intussen indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d. a.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. a.

Mijnheer en Mevrouw Leon ROMAN-VAN DER MEULEN ;  
Mijnheer Roger VAN HECKE-VAN DER MEULEN ;  
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf MINNAERT-VAN DER MEULEN  
en hun kind Freddy ;

De familiën VAN DER MEULEN, VIVILLE,  
DE SMET en BOCKSTAEL,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen