

« Eenmaal wordt ons lijden
veranderd in onvergankelijke vreugde ».

Dankbaar om zijn stichtend leven onder ons
bidden wij nu voor de zielerust van

DE HEER

Julianus, Joseph Van der Meulen

echtgenoot van Mevrouw
MARIA JULIA DAUWERS

geboren te Okegem, op 26 juni 1907 en god-
vruchtig overleden in het St. Elisabethziekenhuis
te Zottegem, op 4 september 1980, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
zegen.

Lid van de bond van het H. Hart en van de
confrerie der gelovige zielen.



De families **VAN DER MEULEN, DAUWERS,**
VAN DEN BOSSCHE en **VAN RAMPENBERG,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

God, onze vader,
Gij hebt uw dienaar, Jozef,
geschapen naar uw beeld en gelijkenis.
Hij was een zorgzame en attentievolle echtgenoot
een vader voor wie niets te veel was
en waarom zijn kinderen hem dankbaar zijn ;
een man van diep geloof
en trouw aan God en aan de Kerk.
Een zwaar kruis hebt Gij hem gegeven.
In gebed, wekelijkse H. Mis en communie
werd hij gesterkt en gespijzigd om
edelmoedig het lijden te dragen.
Hij zelf getuigt hiervan :
« Ik klaag niet, ik ben blij dat het nog zo
goed is, maar de pijn die ik heb doorstaan
wens ik aan niemand, zelfs niet
aan mijn grootste vijand ».
Nu hebt gij hem verlost
en hem bij U opgeroepen
om te delen in uw eeuwige vreugde...
Vader, met pijn in het hart om uw heengaan
nemen wij,
uw geliefde vrouw, kinderen en kleinkinderen
die u zo nabij waren, afscheid van u.
Fier om u, danken we u om uw schoon
voorbeeld.
Met familie, geburen en vrienden
blijven we in gebed met u verbonden.
Wees gij nu bij de Heer een steun
en aanmoediging voor ons leven
in dienst van de Heer.