

**Aanroep dikwijls Maria en gij zult zonder vrees  
zijn in het uur der dood (H. Bernardus).**



Bid voor de zielerust van de Heer

## **Leon Jozef Prudent Vandermeulen**

**echtgenoot van Mevrouw Maria Celina Cools**

Erelid van de Bond van het H. Hart, lid van de Bestuursraad der Broederschap van de H. Andreas-Avellinus en lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Eregemeentesecretaris van Melsele, Ereontvanger-griffier van Melselepolder, Erevoorzitter van de fanfare «De Kunstliefde». Ridder in de Kroonorde. geboren te Doel op 26 april 1880 en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek te Lokeren op 6 februari 1963, gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Van zijn kindsheid af opgevoed in de dienst des Heren, bewaarde deze vrome man de diepe overtuiging en de voorbeeldige beoefening van zijn rotsvast H. Geloof.

Stichtend bad hij in de Kerk, waar hij bijna dagelijks het H. Misoffer bijwoonde. Trouw was hij op post bij de H. Communie der bondsleden van het H. Hart. Kinderlijk was zijn godsvrucht tot O.L.Vrouw, wier heiligdom hij regelmatig bezocht met zijn gezin. Op die wijze leerde hij het H. Geloof beminnen en beoefenen door zijn kinderen en kleinkinderen.

Onder de zegen van God en de bescherming van Maria stelde hij zijn stipte en gewetensvolle dagtaak ook in dienst van zijn evenmens. Met belangloze offervaardigheid was hij immer bereid om met raad en daad te helpen, te steunen en te troosten, niet alleen in de gewone levensomstandigheden, maar ook en vooral in tijden van rampspoed en tegenslag. Om al het goede dat hij deed, zullen ontelbare vrienden hem dankbaar gedenken in hun gebeden, zal «de rechtvaardige Rechter hem de eeuwige kroon als beloning geven.» (II Tim.)

Bemide echtgenote, laten wij God danken om alles wat wij van Hem ontvangen hebben tijdens ons ruim vijftigjarig huwelijksleven, gedurende hetwelk wij blijde en droeve dagen met zoveel liefde hebben gedeeld. Ik dank u om uw trouwe en troostvolle genegenheid die niet zal verminderen wijl gij voor mij zult bidden tot wij weerom samen zijn bij de Heer.

Mijn geliefde kinderen, mijn trots en mijn troost, weest steeds mijn voorbeeld indachtig : mijn trouw geloof blijve voor u een richtend voorbeeld, mijn grote liefde tot u een sterkende kracht... uw vurig gebed voor mij een zalvende troost. Blijft eensgezind rond uw moeder geschaard. Helpt, steunt en troost haar, samen met mijn lieve kleinkinderen, waar ik ook zoveel van hield, en weest mij allen indachtig in uw gebeden.

Dierbare neef, priester, gedenk mij aan het H. Altaar.

Bemide familieleden en goede vrienden, hebt dank om uw heilzame gebeden. Tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus,  
ik heb betrouwen op U (300 d. afl.)

O.L.Vrouw van Gaverland,  
spreek voor hem ten beste.



Mevrouw Leon Vandermeulen - Cools,  
Mijnheer en Mevrouw Jozef Vandermeulen - De Mol  
en kinderen,

Mejuffer Valentine Vandermeulen,  
Mijnheer en Mevrouw Paul Vandermeulen - Santy  
en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert Vandermeulen - Van  
Roy en kinderen,

De familiën Vandermeulen, Cools, Van der Stee  
en De Kerf danken U oprecht voor uw vrome  
gebeden en blijken van deelneming.