



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

## **Maria VAN DER MEULEN**

weduwe van de Heer Leon ROMAN.

Zij werd geboren te St.-Martens-Lierde op 29 april 1919 en overleed te Ronse op 18 januari 1992, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Na een korte maar fatale ziekte kwam een einde aan het leven van deze goede vrouw. Zij heeft met geduld en vertrouwen op God, haar ziek-zijn gedragen.

God die Liefde zijt en de mens het vermogen hebt gegeven om ook te kunnen beminnen, gedenk deze dierbare overledene Maria, die in liefde heeft geleefd voor U, voor haar echtgenoot en voor allen die haar dierbaar waren. Zij was schoon in haar eenvoud, in haar dienstbaarheid en in haar bescheidenheid. Haar leven was gekenmerkt door noeste arbeid en geduldig aanvaarden van lijden en beproeving. Zovele jaren heeft zij met zorg en liefde haar man bijgestaan in zijn lange ziekte.

Wees nu barmhartig voor haar, Heer God. Gij wilt dat geen enkel mens verloren gaat die in U gelooft.

In Christus straalt ons de hoop op een heerlijke verrijzenis toe. Het gebed, dat het leven schraagde van deze vrouw, daarin vond zij troost en moed om weer verder te leven, na het verlies van haar man, niet in wanhoop, maar met de zekerheid dat zij nu opnieuw met hem verenigd is.

Haar geloof, in het vredig thuiskomen bij de Heer, wordt tot voltooiing gebracht omdat zij nu de stap heeft moeten zetten van leven naar dood.

Dierbare familie en vrienden, in dankbaarheid neem ik nu afscheid van jullie. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

**Namis : vrijdag 14 februari om 19.30 uur.**

De families VAN DER MEULEN, VIVILLE,  
ROMAN, DE LANGHE,  
danken U oprecht voor uw blijken van  
kristelijke deelneming.

---

Druk. L. De Ruyver - Brakel