

Ontfermt U mijner : ontfermt U mijner, gij ten minste mijne vrienden, want de hand des Heren heeft mij geraakt.



Bidt voor de ziel van
MEVROUW

**Marie-Celina
VAN DER MEULEN**

Weduwe van wijlen PETRUS COUGÉ, geboren te St Martens-Lierde de 23 Januari 1884 en er godvruchtig overleden de 1 Augustus 1955. Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Van haar kindsheid af heeft zij de wegen des Heren getrouw gevolgd: Zij heeft altijd het voorbeeld gegeven van een levendig geloof en een grondige godsvrucht.

Bittere smarten hebben mij verdrukt en bezwaard : ik heb lange maanden vol lijden overgebracht en droevige nachten geteld, maar na al mijn lijden kwamen uwe vertroosting en mij verblijden. De wereld gaat voorbij en hare begeerlijkheid : maar die de wil van God volbrengt, blijft in eeuwigheid.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, gij weet hoe ik bij U geleefd heb : in alle ootmoedigheid heb ik getracht U het voorbeeld te geven : volgt mijn voorbeeld na. Bemint elkander met innige liefde en vergeet uw moeder niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. aflat.)



De familiën VAN DER MEULEN-COUGÉ
DE PREZ-STEVENIS.

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. DE VOS, St. Martens-Lierde.