

De vreugde onzer harten is weggenomen en in droefheid veranderd; de kroon van ons hoofd is afgevallen.



## BIDT VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### Marie Hortense Van der Meulen

Weduwe van Mijnheer

#### Frans Bauwens

geboren te Ophasselt de 27 december 1877 en aldaar godvruchtig overleden de 25 juli 1956. Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke zegen. Lid van verschillende godsdienstige genootschappen.

Van haar jeugd af in de vrees des Heren opgevoed wandelde zij geheel haar leven op de weg van Zijn geboden. Iedereen beminde haar om haar oprechtheid en liefde voor de vrede; niemand sprak ooit enig kwaad over haar.

Als een goede echtgenote en moeder heeft zij acht genomen op al de wegen van haar huis en haar brood niet in ledigheid geëten. Zij heeft haar kinderen opgevoed in eer en deugd en deze hebben haar hart verkwikt.

In haar langdurige kwellingen heeft zij nooit de mond geopend om te klagen. De vertroosting van de Heer hebben haar met blijdschap vervuld in evenredigheid van haar smarten.

Met stille bezorgdheid en offermoed heeft ze een harer kinderen afgestaan aan de Dienst van de Heer en in dit offer een grote vreugde gevonden.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, lange jaren hebt gij mij met uw liefdevolle zorgen omringd. Ik weet hoe smartelijk dit scheiden U treft. Doet wat gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met U wezen.

Een laatste bede nog: gedenkt uw vader en uw moeder in uw vurige gebeden, gij vooral mijn dierbare dochter, kloosterzuster, als gij de Heer ontvangt in de H. Communie. Moge de Heer U allen in deugd bewaren en beschermen.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.  
(300 d. afl.)



De familiën

VAN DER MEULEN, BAUWENS,  
LIDTS en DE MEYER,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

---

Uitg. De Vos, Ophasselt