

Vergeet ze niet die, heel haar leven,
is God en plicht getrouw gebleven ;
die moe gewrocht, die moe geleden
een beter land is ingetreden.

(Gezelle)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie-Sophie VAN DER MEULEN

weduwe van Mijnheer Francis ROUSSEAU,
geboren te Nederbrakel de 27 juli 1882 en er
godvruchtig overleden de 8 juni 1988,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart en de
Derde Orde.

In al haar eenvoud was de duurzame overle-
dene, een hoogstaande vrouw. Een goed hart,
gezond verstand, gaaf karakter, volkomen Gods-
vertrouwen sierden haar.

Wat 'n zorg heeft zij gedragen en wat 'n werk
heeft zij verricht voor haar huis. En dan haar
grote en innige moederliefde om haar kinderen
op te voeden voor God die ze haar geschonken
had.

Ze was tevens een moedige vrouw, diep vroom
en gelovig. Zelfs als haar krachten het haar
moeilijk toelieten, had zij maar rust en vrede
als haar zondagsplichten volbracht waren. Haar
Rozenkrans was steeds haar geliefkoosd gebed.
Ook was het met Maria's naam op de lippen dat
ze de zware laatste beproeving doorstond. On-
gemeten heeft zij veel pijn gevoeld in ziel en li-
chaam, doch in haar hart huisde onzeggelijke
verduligheid en wonderbare onderwerping.

Bemide kinderen en kleinkinderen gij zijt mij
genegen, onderdanig en behulpzaam geweest.
Leeft steeds deugdzaam en gelukkig onder Gods
zegen. Dierbare bloedverwanten, blijft mij ook
indachtig in uw gebeden ; met vader zullen we

eens allen samen in de hemel verenigd zijn.

Bemide moeder, wij betreuren en bewenen
uw afwezigheid : doch wij bewaren in ons hart
de troostelijke gedachtenis van uw aanhoudende
bezorgdheid en moederlijke goedheid, wij over-
wegen gedurig uw tot ons sprekende deugden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families VAN DER MEULEN,
ROUSSEAU,
DE STAERCCKE,
DE CREMER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**