

"Indien we met Christus gestorven zijn zullen we ook met Hem leven." (Rom. 6-8)

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## Richard VAN DER MEULEN

weduwnaar van **MARIA VAN DEN HAUTE**

geboren te Sint-Martens-Lierde, 22 juli 1886  
en tot de Heer gegaan op 28 september 1974  
in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel - Op-  
brakel. Hij ontving de ziekenzalving en de  
pauselijke zegen.

Oudstrijder 1914-1918

Weer is een mens van ons heengegaan, die dat oude sterke geloof in zich droeg. Het eerbiedig vouwen van zijn oude knokige handen bij het ontvangen van de communie tijdens het hoogtij, liet vermoeden hoe diep de kristelijke geloofsovertuiging in deze man wortel had geschoten. Zijn geloofsuitdrukking doet ons met vertrouwen bidden: "Geef rust, o Heer, geef Uw vrede aan de doden en dat het eeuwig licht der heerlijkheid over hem schijnen moge."

Hoe wonderbaar is God toch in de voorbereiding van het tot Zich roepen van de mensen: een eenvoudige verkeerde beweging kan het sein worden voor de reis van de mens naar de eeuwigheid. Richard heeft wellicht deze wenk begrepen, want zo erg zeker over

zijn menselijke toekomst scheen hij op zijn lijdensbed niet meer te zijn.

Dierbare familieleden, misschien zijn mijn laatste levensweken voor u een les geworden. Zeer lang mocht ik mij verheugen in een flinke gezondheid, enkel het laatste jaar deed de oude dag zich erg gevoelen. Doch dat ik in zo'n betrekkelijke korte tijd van u zou heengaan, hebt gij u zeker niet voorgesteld. Over ons leven hebben we niets te zeggen, legt het daarom in Gods hand. Allen dank ik die voor mij in mijn oude dag zorg hebben gedragen: mocht het gezin waarin ik thuis was, geloven in wat de Heer gezegd heeft: "wat gij aan anderen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan."

"Heer, onze God, wij bidden U voor Richard. Schenk hem vergiffenis en neem hem op in Uw eeuwige liefde." (uit de dodenlierturgie)



Uw gebed is een zinvolle hulp  
voor onze dierbare overledene:  
Uw deelneming een ware troost voor ons.

Hiervoor danken u:

De families

VAN DER MEULEN, VAN DEN HAUTE,  
VAN TRIMPONT en DE PREZ.

---

NAMIS: zondag 3 november 1974 te 8.30 uur  
in de kapel der technische scholen, School-  
straat 10, Sint-Maria-Lierde.