

Onze Vader die in de hemelen zijt... dat Uw wil  
geschiede op aarde als in den hemel.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**Theodoor Van Der Meulen**

weduwnaar van

**Mevrouw LOUISE DE BORRE**

geboren te St Martens-Lierde, den 10 September 1888  
en er schielijk overleden, den 30 December 1947.

De achtbare overledene die wij bewenen was nog vol levenslust en krachtig van gestel; maar zie, verraderlijk bekreep hem een kwaadaardige ziekte en bij 't kriecken van den dag riep zijn Schepper hem van dit trandental terug. Jaren lang volbracht hij zijn taak en iedere dag had hij nieuwen moed en verse kracht om met toewijding te arbeiden voor zijn gezin. De beproeving in dit leven is het beste middel om ons te onthechten van al wat deze vergankelijke wereld ons aanbiedt; de beproeving ook is de rijkste bron van eeuwige verdiensten.

Bemide kinderen en kleinkinderen : weent... doch niet gelijk mensen die geen hoop hebben; ik verlaat een dal van tranen om het rijk der Hemelen in te treden. Van daarboven blijf ik U beminnen... daarboven wacht ik U. Weest mij intussen indachtig in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Jozef, dat Uw dienaar bij U in vrede ruste. 300 d. afl.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën VAN DER MEULEN, DE BORRE,  
VERBRUGGEN en LANGBEEN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.