

De caritas is niet bezorgd om haar eigen, maar denkt steeds aan de anderen. St.-Paulus.

†

IN VROOM AANDENKEN

BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

## Victor VANDERMEULEN

echtgenoot van Mevrouw  
ELISA DE KONING,

geboren te St.-Martens-Lierde op 2 december 1875  
en er godvruchtig in de Heer ontslapen  
op 29 november 1961,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en van  
de Confrerie van de H. Barbara.

50 jaar schatbewaarder van de Kerkfabriek.  
Erevoorzitter van de plaatselijke C.V.P.

In het najaar heeft God zijn tuin bezocht en hij vond er nog een heerlijke bloem. Een man met het edelste hart. Een man die geleefd heeft voor anderen : zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn vrienden, zijn verenigingen, zijn zo geliefd werk in de dorpskerk, zijn mensen uit de straat, zijn volk : «Hij was goed».

Zijn onberekende naastenliefde was een sterke steun voor allen, zijn kristelijke levenshouding een uitnodiging tot vrede, en zijn aanwezigheid had de vertrouwelijkheid van een vriend. Alles heeft hij voor het goede veil gehad. Alles heeft hij in zijn leven aanvaard met de hem zo eigen en gemeende leuze : «'t Is een schikking van ons Heer».

Wij danken U Heer, omdat Gij ons een vader hebt gegeven, één uit duizend, immer zacht, maar goed en immer bekommerd om moeder en ons.

Wij danken U Heer, omdat het ons gegeven is onze vader te waarderen, die door woord en levend voorbeeld, en de ware levensweg heeft getoond.

Wij danken U Heer, omdat Gij aan onze lieve vader een zachte dood hebt geschonken, geheiligd door zijn toewijding om het geluk van anderen.

Wij bidden U, Heer, met volle betrouwen : geef vader de zalige rust in Uw rijke hemel.

Beste Elisa, gij waart zo'n goeie vrouw voor mij. Wij waren in 't leven één, in de vele schone dagen die God ons gaf en wij waren het wellicht nog meer in de beproevingsen die ons niet zijn voorbijgegaan. Troost U, wij blijven nog één, want nu vanuit de hemel bescherm ik dubbel U en ons gezin. Ik dank U om de gelukkige dagen en het rustige oude-dag-leven, dat gij mij met zoveel liefde hebt gegeven, om uw zelfvergeten toewijding en vroom geloof.

Mijn lieve kinderen, ik kan U alleen vragen vaders voorbeeld te volgen. Ik heb gemeend te doen wat God mij heeft gevraagd, en ik ben er goed mee gevaren. Denk nog veel aan mij in uw H. Mis en Communie.

En mijn lieve kleinkindertjes, grootvader was zo fier op U, en hij blijft op U waken van uit de hemel.

Mijn collega's uit de kerkraad - mijn medestrijders in de C.V.P., mijn vele vrienden, dank om dat gelukkig samenwerken en groot vertrouwen in mij. Vaartwel en tot wederzien hierboven.

De families

VANDERMEULEN-DE KONING,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.