

Zoals het de Heer behaagde is het gebeurd;
de naam des Heren zij gezegend.



Tot vroom aandenken van
mevrouw

Elvire VANDERMOTTEN

weduwe van de heer
Nestor Vantrimpont

geboren te Zarlardinghe op 1 augustus 1901
en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen op 7 augustus
1981.

De families

Vandermotten, Vantrimpont,
De Waele en Soetens

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Aan God alleen is het uur van de dood
bekend en gelukkig de mens, die zich door
een deugdzaam leven heeft voorbereid en
die zich beijvert zo te leven zoals hij
wenst te sterven.

Bij de dood van uw gelovigen, Heer, wordt
het leven veranderd, maar niet wegge-
nomen ; de woonst van het aardse verblijf
wordt vernietigd, maar een eeuwige woonst
wordt hun voorbereid in de hemel.

(Uit de mis der overledenen)

Mogen wij met Sint-Paulus getuigen en
belijden : " Ik heb de goede strijd gestre-
den, mijn geloof bewaard, mijn loopbaan
voleind, mij blijft de kroon van gerechtig-
heid, waarmee de Heer, de rechtvaardige
Rechter, mij kronen zal ".

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie-
leden en vrienden, blijft mij eren door uw
eensgezindheid en dienstbetoon. " Wat gij
aan de minsten der mijnen hebt gedaan,
hebt gij ook aan mij gedaan ", heeft Chris-
tus gezegd ; blijft mij gedenken in uwe
gebeden, zo blijven wij het best in liefde
verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid.