

De mensch, die in lijden en sterven zich over-
geeft aan den wil Gods, ontslaapt in vrede.
H. Alph. de Lig.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS VAN DER MOTTEN

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Clémence De Mey,

geboren te Zarlardingne, den 23 September 1863, en
godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, den
4 Juni 1947, voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden.

Wees immer bereid, en leef zoo, dat de dood U
nooit in ongereedheid vinde. De duurzame afgestor-
vene was een voorbeeld van vaderlijke verkleefd-
heid en liefde voor zijn huisgenooten, gediensig
voor zijn evennaaste en altijd bereid tot het vol-
brengen van zijn plicht.

Hij heeft de kwellingen welke God hem over-
zond verduelig en met onderwerping uitgestaan,
overtuigd zijnde dat God zijn beste vrienden be-
proeft op aarde, om hun in den Hemel een rijke be-
looning te geven.

Duurbare echtgenoote, geliefde kinderen en
kleinkinderen, van harte dank voor uwe onophou-
dende zorgen: bemint moeder al de dagen van
haar leven en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Bloedverwanten en vrienden, tot wederziens in
den schoonen Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

H. Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Dr. Victor Van Nieuwenhove. Geeraardse

De Familiën VAN DER MOTTEN,
DE MEY.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.