



Vroom aandenken aan
mevrouw

Gabrielle VANDERMOTTEN

echtgenote van de heer
Albert Matthijs

geboren te Hautmont (Frankrijk) op
31 juli 1905 en godvruchtig overleden
in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 19 december 1984, gesterkt door
de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

—
Je sterven, dat brusks afscheid van jou,
het doet ons pijn omdat wij je zo lief
hebben. Wie zal de leegte vullen?
Alleen de grote liefde die blijft be-
staan.

Wij zijn zo blij en dankbaar om wie
je was, een lieve en goede vrouw voor
Albert met wie je alle lief en leed
hebt gedeeld, met wie je hard en veel

hebt gewerkt, met wie je gelukkig
was; een hartelijke mama voor Diana
en Armand, een blije oma voor Danny
en Lili, een goede vriendin voor allen
die je ontmoette. Wij blijven aan je
denken.

Albert, waar hebt ge dat geleerd zo
een goed man te zijn, niemand weet
wat ge voor mij gedaan hebt, dank
daar voor.

Gabrielle, gij hebt mij ook gevraagd,
zo gij de eerste moest gaan, zorg te
dragen voor Edgard. Ik heb U mijn
woord gegeven. Uw familieleden, vrien-
den en burens vergeten u niet in hun
gebed en gedachtenis.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Voor uw aanwezigheid en gebed
danken U de families:

Vandermotten, Matthijs,
De Waele en De Beck.