

Gelukkig hij, die de wet onderhoudt, en altijd het goede blijft doen. Ps. 106.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

HUBERT-MARIN VAN DER MOTTEN

geboren te Nederbrakel op 3 November 1884 en aldaar godvruchtig overleden op 21 Juni 1952, gesterkt door al de Rechten van Onze Moeder de H. Kerk.



Gods wegen zijn onbegrijpelijk; als men er het minst aan denkt, in de bloei van ons leven, neemt hij ons weg uit de kring van onze dierbaren, die ons niet missen kunnen.

Hij zag de toekomst, lustig en moedig te gemoet; werkzaam en ieverig maakte hij schone plannen op voor de belangen van de zijnen en plots... een vreeselijke slag en de dromen zijn verzwonden.

Passiebloemen zijn voor ons dikwijls beter dan vreugderozen. Naar de schijn oordeelt men soms: "God staat zo ver af van mijn lijden.", Neen O. L. Heer is dicht bij U, heel dicht. Een christen mensch zal bovenmate getroost worden, als hij van zijn leven een offer maakt in vereniging met Christus' offer.

Na de proef doorstaan te hebben, zal hij de krans van het leven ontvangen, dien God beloofde aan die Hem liefhebben. (Jac. 1.)

Een goede vriend van ons is heengegaan, een godsdienstig mens, een man met eenvoudig en open karakter, edel van hart en steeds bereid om bij te staan.

Gedenk, o Heer, de ziel van uw dienaar, die ons is voorafgegaan met het teken van het geloof en sluimert in de slaap van vrede.

Bemilde familieleden en vrienden, het viel mij hard van U te moeten scheiden, doch de goede God in zijn wijsheid heeft er anders over geschikt; ik buig nederig het hoofd voor zijn Heilige Wil. Hebt allen dank voor uw grote liefde en blijft mij indachtig in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, dat ik in Uw gezelschap rustig sterve. (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe, O. Surdiacourt.

Zeer gevoelig voor de bliiken van deelneming bij het
afsterven van Mijnheer Hubert VAN DER MOTTEN, bieden
wij U onzen oprechten dank aan.

De Familiën VAN DER MOTTEN
en D'HAEYER.