

Ik heb mijne hoop op U gesteld, o Heer, in uwe
handen beveel ik mijn geest. (Ps. 30 - 6)



BID voor de ZIELERUST van

Mijnheer

Oscar - Joseph Vandermotten

echtgenoot van Mevrouw

LEONTINE VAN LIERDE

geboren te Zarlardinghe de 24 september 1900 en
godvruchtig overleden te Gent de 19 juni 1967,
gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Hij was één van die vrome christenen waarvan
St Paulus getuigde : " De rechtvaardige leeft uit
geloof ".

Rotsvast geloof, tedere bezorgdheid, grenzeloze
offervaardigheid kenmerkten zijn doen en laten.

Met christelijke berusting en vromen moed
heeft hij het kruis aanvaard van zijn dodelijke
ziekte.

Beminde echtgenote, ik dank u voor alles wat
ge voor mij hebt gedaan ; troost u in de Heer, we
zullen elkander welhaast voor eeuwig wederzien
in de schone hemel.

En gij, mijn geliefde kinderen, gaarne was ik
nog bij u gebleven. Hetgeen ik u vraag : eert moe-

der al de dagen van haar leven, dan zult ge steeds
gelukkig zijn. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Troostvol waren voor ons de blijken
van deelneming en gebeden.

Hiervoor danken U van harte :

De Familiën

VANDERMOTTEN

VAN LIERDE

LEURAERT

VAN LIERDE

Drukk. Pauwels