

Het is geschied zoals het de Heer behaagde : zijn Naam weze gezegend.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Heer François VAN DER MYNSBRUGGE

echtgenoot van Mevrouw
Jeanne VANDERROOST

geboren te Overboslare de 19 October 1893 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 15 Januari 1952, gesteekt door de laatste HH. Sacramenten en Pauselijke Zegen.

Allen die hem gekend hebben treuren om zijn heengaan. Het is inderdaad een grote smart een goede Echtgenoot, Vader of Vriend te verliezen. Wij weten echter door ons Geloof dat voor hem zijn afsterven het einde betekent van een diepbeproefd leven en het begin van een geluk dat eeuwig zal duren. Immers wie God vreest, moet de dood niet vrezen. De pijn echter is niet uit te wissen, troost is er voor de Geliefden daar de trouwe Echtgenote alles deed wat menselijker wijze mogelijk was. Zijn Kinderen mogen indochtig zijn, dat zij tegenover hun Vader alle kinderlijke plichten en liefdewerken volbrachten. Zijn Dokter en allen die hem omringden hebben die heerlijke voldoening van de tot het uiterste volbrachte plicht. Hun kunde, wetenschappen en toewijding kome nu als een zegen over hen neder.

Die goede mens is nu bij O. L. Heer. Hij zal in de Hemel het werk voortzetten, het welk hem hier niet gegeven werd te voleindigen.

Bemide Echtgenote, ik dank U voor alles wat U voor mij geweest zijt in het leven, voor de troost, de sterkte en opbeuring, voor uw niets ontziende toewijding in mijn ziekelijk bestaan. Laten wij samen het offer brengen en dragen dat God van ons vraagt.

Mijn lieve Kinderen, uw Vader heeft niet alles kunnen doen voor U wat hij zich voorgesteld had : er wachtte mij nog zoveel werk, voor uw tijdelijk welzijn en algeheel welvaren. Ik draag uw liefde en genegenheid diep in mijn hart de eeuwigheid in. Bemint en helpt nu mekaar en eerbiedigt heel uw leven uw Moeder. Behondt mij uw kinderlijke liefde door een vurig gebed en christelijk leven. Zo is het goed voor mij ter ruste te gaan bij O. L. Heer.

Zoete Heer Jezus, geef aan alle overledenen de eeuwige rust. (300 d. afl.)

*De familiën VANDER MYNSBRUGGE,
VANDERROOST,
DURAN en THIENPONT*

*zeer gevoelig aan de genegen blijken van
innige deelneming, betoond in hun pijnlijke
rouw, maar vooral getroost door de vurige
gebeden voor de dierbare afgestorvene,*

Heer François VAN DER MYNSBRUGGE

danken U van harte.

Van de Maele