

„Ik ben de Verrijzenis en het leven”.



Dankbaar aandenken aan
de heer

Gerard Van der Mynsbrugge

geboren te Overboelare op 7 mei 1932
en overleden te Geraardsbergen
op 6 december 1993,
gesterkt door
de HH. Sakramenten der Zieken.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

De familie Van der Mynsbrugge
danken u voor de blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.