

Tot U verhef ik mijn ziel, o God, op U vertrouw ik,
laat me niet beschamen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-CÉLESTINE VAN DER MIJNSBRUGGE

weduwe van Mijnheer

TRIPHON DE TAND

geboren te Parike, de 11 Februari 1868,
en er godvruchtig overleden, de 1 December 1953.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Wat te zeggen van deze edele vrouw, wier leven een voorbeeld was van liefde tot God, tot man en kinderen. — Een leven zonder smet en vlek verdient een gelukkige ouderdom.

Haar leven, dat een toonbeeld was van godsvrucht, liefde, waakzaamheid, arbeid en nauwgezette plichtsvervulling, blijve voor haar kinderen en nabestaanden een boek vol wijsheid.

De ruwe Advent van het leven van de geliefde moeder is ten einde, het eeuwige, blijde licht schijnt haar reeds toe.

Wij danken God dat Hij ons zulk een moeder gaf. Wij danken Hem dat Hij ons zo lang onze moeder liet behouden.

Zij was een moeder, in de dagen van onze hulpbehoevende jeugd, in de tijden van voorspoed en zorgen, in de gelukkige jaren van haar ouderdom.

Zij was en bleef onze moeder, door haar geloof en gebed, door haar zorgzame bedrijvigheid, door haar zachte opgewektheid, door oprechten eenvoud en blijden ernst. Een moeder die we nog niet kunnen missen.

Beste kinderen, bemint boven alles God, uwen Schepper en Rechter, uw oneindig loon in de gelukkige eeuwigheid. Bemint ook elkander met een trouwe liefde, waarin ik u ben voorgegaan.

Allen die ik gekend heb, een zaak vraag ik van U, weest mij indachtig in de H. Zondagmis en in uw gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)
H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën VAN DER MIJNSBRUGGE,
DE TAND, VINCART en
BOURDEAUD'HUY.