

†

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN
ONZE MEDEZUSTER

**Marie-Françoise (Anna)
VANDER MIJNSBRUGGE**

Benediktines van de Priorij O.L.Vrouw van
Vrede te Hunnegem.

Zij werd geboren te Zarlardingne op 5 september 1910, en deed haar professie op 11 december 1944. Zij ontsliep in de Heer op Kerstmis 1973, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Onze geliefde medezuster Marie-Françoise leefde zo totaal voor anderen, zij was zo mild toegenegen in trouw dienstbetoon, dat haar leven dit van de graankorrel werd die in de donkere aarde sterft, maar veel vrucht voortbrengt. Haar bestendige onthechting werd naar het einde toe als goud beproefd en echt bevonden in het vuur van hard lijden en pijn.

Zelfs in die dagen van angst en duisternis, bleef zij geduldig en zacht, en had zij nog attenties voor anderen. Zij offerde haar lijden en leven heel speciaal op voor de priesters.

Is het niet veelzeggend dat zij op Kerstmis van ons heenging, als de Liturgie de geboorte viert van Jezus die het wonder Licht is in de duisternis ? Het werd ook voor Zuster Marie-Françoise de geboortedag voor de hemel, waar eindeloze vrede is en rust voor altijd.

Zij leeft nu bij God, en zal onze voorspraak, ons gebed zijn bij Hem. De priorij, de school, haar goede familieleden en vrienden, het komend jubeljaar, alles en allen zal zij met liefdevolle aandacht blijven gedenken en in herinnering brengen bij de Heer en bij de H. Moeder Gods, de vereerde Onze-Lieve-Vrouwe van Hunnegem, wier beeltenis dicht bij haar op de zieken tafel stond, en die onze beminde Zuster over de grens van dood en duisternis heen, naar het Leven en het Licht, naar Jezus zelf gebracht heeft.

Drukkerij De Windroos - Beernem