

*Lieve moeder, rust zacht
we weten dat er iemand op
je wacht.*



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Nelly Van der Mynsbrugge

Weduwe van de Heer Marcel Ronse

Zij werd geboren te Nederboelare
op 9 maart 1920 en is plotseling thuis te
Geraardsbergen overleden op 27 mei 2005,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.

De families Van der Mynsbrugge, Ronse,
Van Laethem en Van der Beken danken u
voor uw bliken van deelneming.

Geraardsbergen, 1 juni 2005

Rouwcentrum - Onkerzele - COLLIER bvba * Karkoolstraat 2 -
Moerbeke* Tel. 054/ 41.35.00



Sinn