

De gerustheid der ziel in het uur der dood is
reeds het begin van de beloning der rechtvaardigen.

H. Chryst.



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mijnheer

Petrus Victor VAN DER MIJNSBRUGGE

Echtgenoot van Mevrouw

Blondina DE BRUYN

Medewerker van het werk van Don Bosco

geboren te Groot-Bijgaarden, op 28 oktober 1895,
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de kliniek van bet H. Hart te Asse,
op 20 augustus 1963, gesterkt door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

In U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld
en ik heb gezegd: Mijn lot is in uwe handen,
doe met mij volgens uw welbehagen! Eccl. I. 13

Vol liefde was hij jegens God, vol liefde en
dienstbaarheid voor iedereen, lief is hij heenge-
gaan zonder klagen, zacht, kalm en gelaten. Hij
neemt met zich mede de troostvolle gedachte
niets dan goed gedaan te hebben gedurende
zijn leven.

Duurbare Echtgenote, heb dank voor uwe lief-
derlijke zorgen; wees zoals altijd tevreden met
Gods schikking en zoek bij Hem troost en sterk-
te in uw droefheid.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn vreugd
en mijn kroon; vergeet vader nooit; weest, de
troost van moeder, eert en bemint ze al de da-
gen van uw leven en vergeet mij niet in uw ge-
beden.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

Om uw vrome gebeden en
kristelijke deelneming in
de rouw danken hartelijk

De familiën VAN DER MIJNSBRUGGE
DE BRUYN,
VAN CANGH
en BAYENS.

Drukk. M. CRABBE, Brusselstraat 189, Groot-Bijgaarden
Tel. 26.51.61