

*Een zonnig mens is overleden
in deze donkere wintertijd,
een vrouw om nimmer te vergeten
een figuur die ongeweten
het hart van velen heeft verblijd.*

†

Gij die haar gekend en
bemind hebt gedenk

MEVROUW

Rachel VAN DER MIJNSBRUGGE

weduwe van de Heer Georges D'HERDER

Geboren te Onkerzele op 25 augustus 1910
en plotseling thuis overleden te
Geraardsbergen op 14 januari 1996.

"Oud mogen worden en gedurende al die jaren
gezond en goed door het leven mogen gaan", is
wellicht een verlangen van elke mens.
Rachel is oud mogen worden en heeft al die jaren
mogen doorbrengen in de vertrouwde omgeving
van haar eigen thuis. Zo vaak had ze het ook
gezegd dat ze graag "thuis" zou sterven.

Slechts de laatste weken kwam de verpleegster
aan huis. Ze wist zich steeds omringd door de
goede zorgen van de beide kinderen die er alles
voor deden om haar oude dag zo aangenaam
mogelijk te laten verlopen.

Vanaf het ogenblik dat haar echtgenoot
overleden was, nu 11 jaar geleden, was er duide-
lijk iets gebroken in het leven van Rachel. Haar
gezin was haar immers heilig en haar man bete-
kende "alles" voor haar.

Rachel was een rechtvaardige, zeer toegewijde en
eerlijke vrouw, een echte huismoeder
die enorm veel hield van kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Heer onze God, wij bidden U, laat dit voltooide
leven nu bekroond worden met Gods heerlijkheid.
Laat Rachel nu tenvolle delen in uw blijvende
vreugde en van bij de Heer innig met ons allen ver-
bonden blijven.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

De families VAN DER MIJNSBRUGGE,
D'HERDER, KINDEKENS en DE WAELE
danken U voor uw blijken van medeleven.