

In geloof en hoop op het zalige hierna
ontsliep in de Heer

Mevrouw

Laura - Maria - Theresia

VAN DER NIEPEN

weduwe van Mijnheer

EMIEL BOMBEEK

geboren te Outer, de 23 september 1901
en gesterkt door de Sakramenten der zie-
ken naar het Vaderhuis teruggeroepen in
de Kliniek der Heilig Harten te Ninove,
de 7 juli 1970.

—
Een weduwe, die eenzaam leeft, beschei-
den, eenvoudig, onbekend door velen ;
maar met een diep innerlijk leven ; in
de eenzaamheid en stilte veel bidt tot God
en daarom tevreden is met wat de Voor-
zienigheid schenkt en onderworpen kwel-
lingen en ziekte zonder morren verdraagt.
Een weduwe die kan terugblikken op een
verdienstelijk leven als goede moeder voor
haar kinderen en trouwe echtgenote voor
haar man en veel gewerkt en gezorgd
heeft. Op haar kan men het gezegde toe-
passen : „ Gelukkig de mens die God
vrees en zijn geboden onderhoudt „.

—
Zo was moeder. Moge zij nu met zich
meedragen de verdiensten van dit schone

leven en vooral de onderwerping aan Gods
plannen tijdens haar ziekte. Moge zij in
de stralende luister van de hemel de ver-
rukkelijke schoonheid zien van het eeuwig
leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, stil
ben ik heengegaan zoals ik heb geleefd,
gerust en vol betrouwen op de Goddelijke
Barmhartigheid ben ik ingeslapen. Weest
getroost in de hoop dat wij elkander zullen
weezien om nooit meer elkander te ver-
laten. God lone U voor uw genegenheid.
Blijft de Heer dienen, want zonder Hem
missen wij ons levensdoel.

Beste broers, zuster en familie dank om
elke blijk van vriendschap en genegen-
heid. Tot weerziens bij de Heer.

De families : BOMBEEK, VAN DER NIEPEN
VAN EESBEEK en VAN NIEUWENHOVE

ten zeerste getroffen door uw bliken
van innige deelneming

Danken U !

De plechtige namis heeft plaats in de St.
Amanduskerk te Outer op zaterdag 1 au-
gustus 1970 om 10 uur.

—
Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove