

„ . . . ik blijf van mijn beminde,  
en zijn verlangen gaat uit naar mij! „ Cant. 7:11

† GEDENKT IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

**René Van der Plaetsen**

geboren te Evergem, den 18 April 1909

en van zijn echtgenote, Mevrouw

**Germana, Maria Wattenberghe**

gehoren te Evergem, den 19 Oktober 1906,

beiden alhier door bombardement overleden, den  
9 September 1944.

„ En die twee zullen één vleesch zijn „ zegt ons de  
H. Schrift met woorden die meer dan ooit toepasselijk  
zijn op deze twee: één waren zij in het leven, één  
zijn zij in den dood.

Samen zijn zij het leven ingegaan, samen zijn zij  
steeds gebleven: hij was naastig en gediensig voor  
eenieder, zij was zorgzaam en net in haar huisgezin;  
God, in wien zij geloofden, hield den liefdeband  
steeds gesloten om hen beiden; samen zijn zij het  
land der Eeuwige-Liefde binnengegaan. Wreed was  
het verscheiden voor de degenen die achterbleven en  
het moorddadig geweld vóór oogen zagen. Maar  
hun zielen rusten in vrede.

Wat God vereenigd had, hebben de menschen  
niet kunnen scheiden.

Moeder, broers en zusters, vergeet ons niet in  
uwe gebeden.

**Onbevleete Koningin van den vrede, bid voor ons.**

300 d. afl.

dr. Avermaete

Uw gebed was een zoete troost  
voor de duurzame overledenen

Uw deelneming een ware steun  
voor ons.

WIJ DANKEN U !

Mevrouw wed. August Van der Plaetsen -  
Rogiest,

Mijnheer André Van der Plaetsen -  
D' Oosterlynck,

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf Velleman -  
Wattenberghe,

Mijnheer Theofiel Wattenberghe,

Mijnheer en Mevrouw Jules Van de Walle -  
Wattenberghe.

De Familie Van der Plaetsen, Rogiest,  
Wattenberghe - De Vin.