

De ouderdom is een erekroon, als hij op den  
weg der gerechtigheid gevonden wordt.

†

Bid voor de ziel van  
MEVROUW

ELISA VAN DER POEST

weduwe van

Mijnheer Jan-Baptist Dutranoux

geboren te St Kornelis-Horebeke den 9 Mei 1864  
en aldaar godvruchtig overleden  
den 18 September 1944

versterkt door de H. Sacramenten der stervenden  
Zij was lid van de Voortplanting des Geloofs



Eenvoudig en stil, ledig van uiterlijk vertoon,  
maar vol van ingetogen vroomheid, zoo was haar  
leven. Zij was de kloekmoedige vrouw waarvan  
de H. Schrift spreekt; de ware christen moeder,  
die tot in haar laatste levensdagen bekommerd was  
met het welzijn harer kinderen

Zalig degene die zijn betrouwen op God heeft  
gesteld, en naar de ijdelheden en dwaasheden der  
wereld niet heeft omgezien. Want het leven, hoe  
lang ook, is als een rook die spoedig voorbijgaat.  
Niets blijft er van over, dan datgene wat wij voor  
God gedaan hebben.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen troost  
U. Ik bid voor u, ik waak over u, meer dan ooit.

Hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen en voor  
uwe oprechte genegenheid. Vergeet de lessen en  
de zorgen niet uwer moeder. Blijft God en zijn  
Kerk getrouw. Leef voort in onderlinge liefde en  
vrede, en bidt voor mij.

Hoog de harten! Eens toch zijn wij allen voor  
eeuwig vereenigd in het hemelsch Vaderhuis.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust  
Zoet Hart van Maria, wees hare zaligheid.

---

Horebeke druk. De Clivoele.

*Mijnheer en Mevrouw Henri Dutranoux-Van Trienpont en kind ;  
Mijnheer en Mevrouw Remi Dutranoux-Van de Mergel en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Alfons Dutranoux-De Groote en kinderen ;  
Mijnheer Achiel Dutranoux ;*

*De Familien Van der Poest en Dutranoux ;*

*BEDANKEN van harte voor de blijken van  
kristelijke en innige deelneming hun betoond*