

○ Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten en hopen. Nav.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf Van Der Poorten

Echtgenoot van Mevrouw

PHILOMENA DE ZUTTER

geboren te Idegem de 31 december 1891 en godvruchtig overleden te Smeerebbe-Vloerzegem de 7 januari 1960.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Erelid van de Bond van het H. Hart.

In eenvoud, in ootmoedigheid, in onbekendheid voor de wereld heeft hij God gediend. Bezield met een levendig geloof, vervulde hij zijn plichten als een ware kristen. Hij heeft zijn kwellingen met geduld verdragen: daarom zag hij met vertrouwen zijn einde naderen, overtuigd zijnde, dat alwie God vreest in zijn doodsuur zal gezegend worden.

Hij heeft gewerkt, zonder ophouden, voor zijn vrouw en kinderen; aan zichzelf dacht hij het minst. Hij heeft nooit wetens en willens iemand benadeligd. Maar integendeel iedereen geholpen waar hij kon. Hij was een echte goede mens en een vroom kristen.

Bemide echtgenote, we waren zo gelukkig bij elkaar, we hadden samen onze kinderen groot gebracht, met veel werk en vele zorgen. Nu is het uur van scheiden daar, maar het is niet

voor goed — God in de hemel, moeder, zal ons eenmaal wederom verenigen in blijvend geluk.

Lieve kinderen en kleinkinderen, mijn vreugde en mijn trots, blijft altijd braaf en kristelijk, troost moeder en bidt voor mij.

Mijn goede vrienden, mijn strijdmakkers uit de oorlog en uit de mijn, ik dank u voor uw genegenheid, dat God u zegene.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De familiën

VAN DER POORTEN,
DE ZUTTER,
WYNANT en
COSSYNS

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. O. De Turck, Smeerebbe-Vloerzegem