

Geloofd Zij Jezus Christus, Amen I

†
TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Irma Van Der Poorten,

weduwe van Mijnheer

Livinus Stevens,

geboren te St. Lievens-Essche, de 20 Augustus 1874 en
godvruchtig overleden te Zelzate, de 27 December 1954,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

De zoetste troost die men in het graf medeneemt is de
getuigenis dat men een onberispelijke echtgenote, een tedere
en liefdevolle moeder is geweest en aan de kinderen dege-
lijke beginselen en kristelijke deugden als erfenis achterlaat.

H. Franc. v. Sal.

De duurzame overledene was een vrouw van diep geloof,
ze bewandelde steeds de weg van liefde en plicht; daarom
zal ze blijven leven in de nagedachtenis van haar kinderen,
haar familie, ja zelfs van allen die met haar hebben geleefd.
God heelt de trouw gedlend. Hij zal haar voor die trouwe
dienst belonen.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, O. L. Heer heeft
me uit uw midden weggenomen, Zijn H. Naam zij gezegend.
Ik dank U allen voor uw liefde; vooral U dank ik mijn lieve
dochter, die me zo goed dag en nacht gedurende mijn lange
ziekte verzorgd en getroost hebt. Bijft elkander steunen en
doet alsof ik steeds bij U was.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust!

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 q. afl.

Druk. A. Verbaere, Zelzate.

Mijnheer en Mevrouw Florent Stevens-Liebrecht en kinderen;
Mevrouw Weduwe Robert Stevens-Govaert en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Nestor Stevens-Godichiaibois;
Mijnheer en Mevrouw Omer Stevens-Moreels, kinderen en kleinkind;
Mijnheer en Mevrouw Joseph Stevens-Raes en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Oscar Baele-Stevens en dochter;
Mijnheer en Mevrouw Albéric Van Den Broecke-Stevens en zoon;
De Familien STEVENS, VAN DER POORTEN, FRANCK, EGGELEN.

danken U voor de deelneming en blijken van genegenheid.