

Zij was ons lief zoals niet ene  
Zij deed ons lachen, deed ons wenen.

†

Aandenken aan onze moeder,  
grootmoeder en overgrootmoeder

## **Justine Van der Poorten**

weduwe van **Achiel Dammekens**

geboren te Hemelveerdegem op 4 december  
1895 en er zacht in de Heer ontslapen op  
7 april 1983, gesterkt door de Heilige Sa-  
cramenten der stervenden.

Zij heeft dikwijls haar leven bondig samen-  
gevat : een gelukkige jeugd bij haar ouders  
en op het pensioonaat, kort na de eerste  
wereldoorlog gehuwd, vijf kinderen groot-  
gebracht in een periode van crisis en  
opnieuw oorlog.

Alle beproevingen die een echtgenote en  
moeder kan doorstaan heeft zij dan gekend.

Zij heeft veel geleden naar ziel en lichaam  
maar zij bleef recht in de harde strijd van  
het leven, trouw aan haar gezin en familie  
trouw aan haar diep godsdienstige levens-  
beschouwing

Zij heeft ons geleerd te leven stil en te-

vreden in sobere eenvoud. Zij heeft ons  
leren bidden niet om God te vragen ge-  
spaard te worden van ongeluk en beproe-  
ving, maar om sterkte te mogen krijgen  
om alles met moed en volharding te door-  
staan.

Zij heeft ons tot op het ogenblik van haar  
sereen afsterven geleerd tegenspoed met  
deemoed te aanvaarden.

Liefste kinderen en kleinkinderen, ik dank  
u voor uw goede zorgen. U hebt mij rustig  
laten leven en heengaan thuis, op de  
grond waar ik geboren was. Het kon er zo  
goed zijn en ik was zo graag bij u ook  
als het lastig was.

Dank u Dokter, u bleef mijn laatste hulp  
en troost, u hebt veel voor mij gedaan als  
geneesheer en als mens.

Dank u ook familieleden en bureu voor de  
helpende hand en het opbeurende woord.

Moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, uw  
glimlach en uw voorbeeld van onverstoer-  
bare christelijke levensvreugde zullen ons  
steeds bij blijven.

De Familie dankt u voor uw gebed en uw  
medeleven.

M + F  
Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem