



Dankbaar om wat hij voor ons is geweest
gedenken wij
de heer

Lucien Van Der Poorten

echtgenoot van mevrouw
Adrienne Soetens

geboren te Idegem op 25 maart 1920
en thuis overleden op 25 februari 1997.

Weggevoerde oorlog 1940 - 1945.

De Familie Van Der Poorten, Soetens,
Rampelberg en François
danken U voor uw blijken
van medeleven.

Vader,
uw heengaan is nu voor ons zo vreemd
en het wordt stil in ons hart
omdat wij terugdenken aan alles wat gij
voor ons betekend hebt aan eenvoud,
werkkracht, eerlijkheid en bezorgdheid.
Met pijn in 't hart
geven wij u uit handen
maar ook dankbaar voor uw genegenheid
zeggen wij: rust zacht bij de Heer.

Eindeloze cirkels,
herinneringen,
een hoofd vol ervan
moeilijk te begrijpen dingen
mooie, pijnlijke
ze zingen hun lied.
Ouder worden, steeds
weer herinneringen.
Nooit vergeten.

Dominique