

Zie, Ik kom spoedig ;  
Mijn loon draag Ik bij Mij  
om ieder naar werken te vergelden.  
(Apoc. 22.12)

†

VROOM AANDENKEN AAN

## Marie-Leontine Van Der Poorten

Weduwe van

**PETRUS-JULIANUS SCHOUPPE**

geboren te Appelsterre-Eichem op 11  
augustus 1885 en godvruchtig overleden  
te Voorde op 4 januari 1972, gesterkt  
door de sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen.

De grootste schat welke God op aarde aan een  
mens geven kan, is een goede moeder.

Wanneer ons aardse huis afgebroken wordt,  
heeft de Heer reeds een plaats voor ons be-  
reid om daar voor goed te wonen.

Reeds lang voelde de duurzame overledene  
haar krachten afnemen en bereidde zij haar  
rustig voor op het grote afscheid van deze  
vergankelijke wereld. Daarom aanvaardde zij,  
gelaten en hopen op de Heer, haar deel van  
het aardse lijden en de aardse bekommernis-  
sen. Waar de medemensen in de persoonlijke  
wereld van een mens, niet meer kunnen bin-  
nentreden, noch leiden, noch volgen, groeit  
spontaan een hogere eerbied en aanvaarden  
wij de meerderwaardigheid van de gelouterde  
mens.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik verlaat  
U om later bij de Geveer van alle goed U allen  
terug te vinden. Ik dank U allen voor uw liefde  
en hulp.

Bemide zuster, heb dank voor uw genegenheid  
en vriendschap ; weest de mijnen genegen.

Familieleden en vrienden, bidt allen voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

†

**De families Van Der Poorten,  
Schoupe, Van Der Bracht en  
Cieters**

**danken u van harte voor de blijken van  
innige deelneming in hun rouw en ge-  
beden.**

---

Druk. Van Der Bracht A., Voorde.