



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Paul VAN DER POORTEN

weduwnaar van Mevr. Elvida Van Der POORTEN

Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op
30 juli 1921 en plotseling thuis overleden
op 29 mei 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken in extremis.

In Zandbergen zal Paul vooral bekend zijn als voorzitter van de gepensioneerden. Het was met liefde dat hij deze beweging bejegende. Het was zijn streven dat bestuur en leden het goed hadden en dat ze tevreden zouden zijn. Zijn inzet voor de vergaderingen was één en al dienstbaarheid. Hij had liever beweging dan stil te moeten zitten. Een mis ter nagedachtenis van een K.B.G.-lid zou hij niet overslaan.

Paul was graag in gezelschap. We kenden hem als optimist, niet verlegen om een schalkse en humoristische opmerking, gemakkelijk in omgang. Als correct en loyaal mens, wist hij zich beminnelijk te maken.

We hebben zijn fantastische inzet gezien voor zijn vrouw Elvida, in maanden dat zij ziek was. Met moederlijke kwaliteiten heeft hij voor haar en

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

voor het huishouden gezorgd. Gedurende de drie jaar die hij nog mocht leven, hield hij haar eerbiedig in gedachten. Hij wist van deze jaren nog iets goeds te maken, steun zoekend bij familie en vrienden. Hij ontving graag iemand bij zich omdat een babbel alles aangenaam maakte voor hem. Hij voelde al een tijd dat het met hem niet goed ging. Maar daarmee wou hij zijn vrienden niet belasten. Hij verwachtte beterschap, al voelde hij dat deze uitbleef. De laatste weken moest hij afhaken. Na een korte kliniekperiode is hij onverwachts gestorven, met rond zich alleen de stilte en de intimiteit van zijn huis.

Paul heeft het leven gezien als een gave van God, als een tijd om goed te doen, om vriendelijk en behulpzaam te zijn. De dood heeft nu duisternis gebracht. Maar ook hij geloofde dat de Heer deze duisternis omkeert tot een milde gloed van eeuwig licht. De wereld is nu voor hem een nooit meer eindigende morgen geworden, een leven bij de Heer, samen met Elvida.

Paul, wij danken u om uw keuze en inzet voor de gepensioneerden; we gedenken u om uw ingoede woorden; we houden u in onze gedachten omdat gij graag bij ons waart als een man om van te houden.

Zandbergen, 2 juni 1995.

De families VAN DER POORTEN, VAN DER POORTEN,
DE ZUTTER en ANCKAERT danken U voor
de bliken van deelneming in hun rouw.

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50