

Goed heil, geliefde ziel
Uw leed is uitgeleden.

En of er nog een traan bij viel

Wij gaan getroost beneden (P. Reypens)

†

Gij die haar hebt gekend of die dit leest

GEDENK DE ZIEL

van Mejuffrouw

Gaby Vanderputten

Kleuterleidster-Schoolhoofd te Nederboelare

Bestuurslid van het Domein St Bartel

van Goeferinge

geboren te Deux-Acres op 27 april 1923 en
na een smartvol lijden tot haar Schepper teruggekeerd te Aalst O. L. V. Kliniek de 26
januari 1969. Ze werd gesterkt door alle
genademiddelen van onze Moeder de H.Kerk
en de Pauselijke Zegen.

—

GOD GAF...ons 'n edele ziel in de dierbare overledene, die we vandaag ten grave dragen. Rotsvast geloof, tedere bazorgdheid, grenzeloze offervaardigheid kenmerkten haar doen en laten. In 't leven iets goeds doen en het vruchtbaar maken, dat was haar streven. Zich geven aan anderen in opofferende liefde, dat was haar lust. En al viel het zwaar aan haar krachten, zij hield vol tot dat de krachten haar gingen verlaten.

GOD NAM...ze van ons weg, zo vroegtijdig, in volle levensbloei, in 't schoonste van haar jaren. Dan, als men toeft in echte levensdeugd en ware levens/reugd te midden van de zijnen, o ja, voorzeker, dan valt het pijnlijk te sterven..

GODS NAAM Zij GEZEGEND.. De wonde is wel diep in ons hart, maar 't komt van den alwijzen God.

Beste Broers en Zuster en Familieleden, het scheiden viel me pijnlijk omdat het U bedroefde. Niets voorspelde mijn vroegtijdig heengaan. Ik toef nu reeds in de hemel bij Vader en Moeder die ik pas 2 maanden op aarde heb moeten missen. Ik ben U dankbaar voor uw goedheid en uw liefde.

Broer-priester,ge hebt me getroost en gesterkt op mijn lijdensweg.Ge stondt me bij in mijn stervensuur. Blijf me ook indachtig aan het altaar.

Lieve kinderen van de Kleuterschool van Nederboelare, uw opvoeding lag me nauw aan 't hart. Met tranen in d'ogen en met droefheid heb ik U verla'ten. Vergeet me niet, vouwt uw kinderhandjes samen en bidt veel voor Juffrouws'zielerust !

En Gij allen, met wie ik jarenlang mocht samenwerken in ons schoon en groot levenswerk te Goeferinge voor het welzijn der jeugd, dank ik van harte voor uw meevoelen en uw gebed,

O L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

—

Drukk, Pieraert