

Gelukkig de dienaar die de Heer, als Hij zal  
komen, wakend zal vinden. Luc. XII. 43.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## GUSTAAF VANDERPUTTEN

geboren te Moerbeke den 21 Februari 1867, en  
aldaar dooreen laffe moord schielijk uit dit leven  
weggerukt den 24 October 1943.

Hij werd voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

—:—:—

Op mijn rustige 76 jarigen ouderdom treft mij  
verraderlijk een moordadig schot, dat mij plots  
neêrvelt en mij plaatst voor den oppersten Rech-  
ter. Moge nochtans, o Heer, mijn geknaakt leven  
en mijn gestorte bloed niet om wraake roepen  
naar den Hemel maar veeleer om barmhartig-  
heid. Ik smeeek U, o Heer, en dat zonder haat of  
nijd, maar met volle naastenliefde: (( Vergeef  
" ONS " onze schulden, gelijk " OOK WIJ " ver-  
geven aan onze schuldenaren )) . Zoo leerdet Gij  
ons bidden, (( Onze Vader, die in de Hemelen  
zijt )) , zoo heb ik dagelijks 's avonds met mijn  
huiskring gebeden, zoo roep ik nu nog tot U,  
(( H. Maria, bid voor ons, arme zondaars, nu en  
in het uur van mijnen dood )) .

Dierbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten,  
gedenkt dat gij den eenigen troost moet putten  
in uwe christene gevoelens: de godsdienst alléén  
strijkt balsem op de wonden en schenkt in over-  
vloed de heerlijke vruchtbaarheid van beproeving  
en offerande.

Maria, onze hoop, heb medelijden met ons,

300 dagen aflat,

Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke

*De Families VANDERPUTTEN, BOXSTAELE, BORREMANS en PEREMANS,*

*danken U van harte voor de blijken van christelijke  
deelneming, hun betoond bij het afsterven van hun  
teengelliefden broede-, schoonbroeder-, oom-, kozijn en  
bloedverwant,*

**Mijnheer Gustaaf VANDERPUTTEN**