

"Ik verlaat degenen die ik liefheb
en ga bij degenen die ik liefgehad heb"



Dierbare herinnering aan

Mevrouw
Maria VANDER PUTTEN
weduwe van de Heer
Clemens VANDER PUTTEN

zij werd geboren te Moerbeke op 30 januari 1912
en is godvruchtig in het Rusthuis Vincent
te Geraardsbergen op 24 maart 1999 overleden,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van de confrérie van O.L.Vrouw van Zeven Weeën
Lid van de Bond der Gepensioneerden

De families:

VANDER PUTTEN - VANDER PUTTEN
PLETINCKX - FELIX
danken U voor uw gebed,
uw aanwezigheid
uw medeleven in hun rouw

Heer, God
wij bidden U:

dat er niets verloren zal gaan van haar
mensenleven,
dat wat Maria geleefd en gedaan heeft
te goede zal komen aan deze wereld;
dat al wat haar dierbaar was
geëerbiedigd mag worden door de mensen
die na haar komen.
En dat wij die met haar verbonden waren,
nu ook omwille van haar dood
dieper met elkaar verbonden mogen zijn
door Christus, onze verrezen Heer.
Amen.

Bid voor haar, samen met ons, tot God de Heer.

Moerbeke, 30 maart 1999

Begraaf. Druk. Collier - De Taeye * Moerbeke* 054/41.35.00